



**je bent jong
en je wilt wat**

je leven... je keuzes... je toekomst...

Je bent jong en je wilt wat!

Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in hebt. Ze hoeven jou niet te vertellen wat je wel en niet moet doen...

Je bent inderdaad oud genoeg om je eigen beslissingen te maken.

De vraag is alleen, of je **wèrkelijk gevonden hebt** wat je wilde.



Iedereen denkt dat een feestje pas gezellig wordt met drank en drugs.

Alles in deze wereld lijkt zo uitdagend en geweldig, maar de realiteit is dat het **nogal kan tegenvallen**. Iedereen denkt dat een feestje pas gezellig wordt als er flink wat drank en drugs op de tafel staat.

Maar we zien nooit de mensen die zó vaak drinken of zo vaak snuiven dat ze er niet meer vanaf kunnen komen. Hun leven is kapot, een gebroken huwelijk, problemen op het werk, gezondheidsproblemen en in de schulden. Voor die mensen is het feest voorbij. Ze komen erachter dat ze niet meer zelf kunnen beslissen wat ze doen, ze zitten vast. Verslaafd.

Tienduizenden jongeren zitten nu al vast aan drank of coke.



Tienduizenden jongeren zitten nu al vast aan drank, xtc, coke, gokken, noem maar op. Eerst leek het onschuldig, het ging om de lol, het heerlijke gevoel. Of je wilde er gewoon bij horen. **Maar als je verslaafd bent, is het plezier weg, het lekkere gevoel is weg en je hoort er plotseling niet meer bij!** De rest van je leven breng je dan eenzaam door, doelloos, leeg en wanhoop.

Je bent jong en je wilt wat! Als je er bij wilt horen, moet je al vroeg met sex beginnen want anders ben je een 'loser'. Wat is daar nou op tegen? Er is heel wat op tegen! Duizenden sterven aan aids vandaag. Nog meer mensen hebben een enge geslachtsziekte opgelopen.

Wist je trouwens dat de meeste geslachtsziekten ongeneeslijk zijn? De meesten hebben dit gekregen als herinnering na een avondje stappen. Vrije sex is de grootste risico om besmet te raken.

Je wilde alleen maar plezier, bevrediging, en het liefst met steeds een andere partner. Het leven zit zo in elkaar dat **je op een dag de rekening krijgt gepresenteerd.**

Die prijs wordt betaald door aidspatiënten die nu op sterven liggen of gestorven zijn. De prijs wordt ook betaald door alle kinderen die door abortus uit het leven zijn weggerukt, omdat de ouders de verantwoordelijkheid niet wilden nemen. Vrouwen betalen ook de prijs vanwege hun schuldgevoelens, dat ze hun kind vermoord hebben. Veel meisjes hadden geluisterd naar de raad van anderen, maar de realiteit dringt te laat door.

God heeft ons al gewaarschuwd in de bijbel voor de gevaren van een losbandig leven, voor verslaving en gevolgen van drank, drugs en vrije seks.

Hij is er niet op tegen dat je plezier hebt. Hij wil juist graag dat je gelukkig bent. Maar **God weet dat je je geluk nooit zult vinden in de pleziertjes die de wereld te bieden heeft.** Het genot en plezier zijn tijdelijk, maar uiteindelijk kom je erachter dat je je nog steeds leeg voelt, doelloos, minderwaardig en eenzaam.

Kun je eerlijk zijn met jezelf? **Heeft jouw levensstijl je echt geluk gebracht?** Ben je helemaal tevreden en biedt jouw levensstijl houvast voor de toekomst? Hoe lang denk je er nog mee door te kunnen gaan?

Vraag het eens aan mensen die zo'n leven achter de rug hebben, vraag eens hoe gelukkig ze zijn. Als ze eerlijk zijn, zullen je ze de verhalen vertellen over scheidingen, spijt na abortus, de ellende van een verslaving en het isolement waar ze in terecht gekomen zijn. Hun leven is vernietigd door wat eens een pleziertje was.

Als je jong bent en je wilt ècht wat, waarom probeer je het niet met Jezus? **Gooi het idee overboord dat het christen-zijn saai is** en je niks te bieden zou hebben. Misschien ben je al eens in de kerk geweest en ben je blij dat je niet meer 'moet'. Maar het is echt jammer dat je Jezus nooit ècht hebt leren kennen!

Als christen zul je ontdekken dat **Jezus je méér te bieden heeft dan alle pleziertjes in deze wereld**. Dan kom je er achter dat er een doel is in het leven, en een relatie met Jezus pas echte vervulling geeft.

In onze kerkdiensten gaat het er enthousiast aan toe. De preken zijn niet saai maar richt zich op de problemen van vandaag de dag,

Jezus geeft je een doel in het leven.
Hoezo saai?



zodat je er iets aan hebt voor de komende week. Je leert daardoor ook God beter kennen. **Hoezo saai?** Dan heb je onze zaterdagavondconcerten en de jongerenrally nog niet eens gezien!!

Het is niet moeilijk om te doen wat iedereen doet. Het is erg makkelijk om een puinhoop van je leven te maken dan een standpunt in te nemen wat er echt toe doet.

God roept jou om het met Hem in orde te maken. We zijn allemaal schuldig. Jezus is voor ons allemaal aan het kruis gegaan om de straf te dragen voor onze zonden. Zonder dit offer gaat God je niet vergeven. Je kunt God persoonlijk leren kennen door Jezus Christus door een simpel gebed en daarna beslissen om je leven door God te willen veranderen.

Je kunt dan tot God bidden:

Jesus, vergeef mij al mijn zonden en red mijn ziel. Ik keer me nu af van mijn oude levensstijl naar een leven zoals U dat wil. Help me om dat te doen alstublieft. Kom in mijn hart en leven, en verander alles! Ik bid dit in Jezus' Naam. Amen.

Je zult merken dat God je allerbeste vriend zal worden.

Omdat dat Hij juist precies weet waar je door heen gaat. Iets waar je ouders niet altijd bij kunnen helpen. Je kunt altijd bij Hem terecht met je twijfels, je verdriet, angsten en boosheid. Dus waarom zou je Hem niet **nu** aannemen als je persoonlijke Redder?

In onze kerken zijn jonge mensen te vinden en ze zullen het heel leuk vinden om met jou kennis te maken. Je bent van harte welkom!

Er zijn vaak activiteiten voor jongeren. Check!



www.dedeurmaastricht.nl