

1. In het begin van de wereld waren de mens en God dikke vrienden. Niets stond hen in de weg.



1

2. Na een tijdje vond de mens dit niet meer zo belangrijk. Zonder nadenken gooide hij wat in de buis.



2

3. De buis raakte vol met rommel. Ze verloren het contact en daarmee hun vriendschap. Gods hart brak.



3

4. Maar God legde zich er niet bij neer. Hij trok een nieuw t-shirt aan en werd onherkenbaar. En hij klom over het hek...



4

5. Hij ruimde alle rotzooi op. De mens was hem hier niet dankbaar voor. Integendeel.



5

6. De mens vermoordde hem zelfs. De mysterieuze man werd mét zak vol rotzooi aan het kruis gespijkerd.



6

7. Drie dagen later voelde de mens zich erg rot. Iemand tikte hem op zijn schouder en vroeg: 'Waarom draai je je niet om?'



7

God heeft jou lief. Hij wil de vriendschap tussen Hem en jou weer herstellen. Waarom je rotzooi je leven laten bepalen? Jezus heeft het offer voor je zonden betaald. Vraag vergeving en ga met God mee naar je nieuwe leven!

'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.' 1 Johannes 4:9

Wanneer je zonden vergeven zijn, dan maak je een nieuwe start in het leven. Je wordt **opnieuw geboren**; een geestelijke geboorte.

'Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.' Johannes 3:3

Zonder Gods aanwezigheid in ons leven zijn we geestelijk dood. Maar wanneer we tot bekering gekomen zijn, maakt Gods Geest contact met onze geest. Deze relatie maakt ons levend:

'Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.' Efeze 2:5

Zodra Gods Geest in je leven begint te werken, komt er een bovennatuurlijke rust en vrede die je gaat ervaren. Want Gods liefde is de grootste kracht in het universum die niet stopt bij ons aardse bestaan. Maar het gaat door tot in de eeuwigheid.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God verlangt Zijn liefde in jou uit te storten, maak je het vandaag nog goed met Hem!

Van harte welkom bij **Evangeliegemeente De Deur Maastricht**

Dolmansstraat 4 Limmel, Maastricht

Diensten: zondag 11:00 en 18:00, woensdag 19:30

Powerhouse (muziek/film/theater/lezing): za. 19:30

Info +31 (0)6 - 27 10 29 40 / www.dedeurmaastricht.nl



**WAT IS DE
GROOTSTE NOOD
VAN IEDER MENS?**

...LIEFDE!

Liefde is als olie in een motor. Zonder olie kraakt, piept en knarst de motor totdat hij vastloopt. En vele levens lopen vast. Dagelijks plegen 5 mensen zelfmoord. Nog een groter aantal doet een poging daartoe.

Als levens vastlopen, is dat vaak terug te voeren tot een **gemis** aan liefde. Liefde van ouders, broers, zussen, de partner of anderen. Of vanwege een gemis aan liefde voor zichzelf.

Voor geestelijke gezondheid is liefde net zo noodzakelijk als vitamines dat zijn voor lichamelijke gezondheid. Liefde is een essentiële levensbehoefte voor iedereen.

'Liefde is als koffie, je voelt je leeg en futloos als je het niet krijgt.'

Een leven zonder liefde is geen leven.

En hoewel iedereen verlangt naar liefde, lijkt het wel of liefde steeds meer uit de samenleving aan het verdwijnen is.

BEPERKT...

Liefde lijkt tegenwoordig een hele beperkte houdbaarheidsdatum te hebben. Een op de drie huwelijken redt het niet. Onderzoek laat zien dat meer dan één derde van alle mensen moeite heeft om intieme relaties aan te gaan. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?

*Kunnen we liefde geven, zonder eerst zelf liefde te hebben ontvangen?
Of moeten we eerst liefde krijgen, voordat we liefde kunnen geven?*

God zegt dat het eerst nodig is om liefde te ontvangen, voordat we liefde kunnen geven.

'Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.'

1 Johannes 4:19

VERVULLING...

Als we geen liefde van God ontvangen, komen we in een 'liefdes-vacuüm' terecht. En het tekort aan echte liefde gaan we proberen te compenseren met **surrogaat-liefde**: losse seksuele relaties, verstandsrelaties, oppervlakkige relaties, onenightstands, latrelaties, enz.

Maar deze 'relaties' laten ons onvervuld achter. Het gebrek aan liefde proberen we ook te compenseren met genotsmiddelen en entertainment, om toch maar een goed gevoel te ervaren. Maar niets wat deze wereld te bieden heeft, geeft blijvende vervulling.

Gods liefde is met niets in deze wereld te compenseren.

Misschien vraag je jezelf af: Als God de bron van liefde is, waarom ervaar ik die liefde dan niet? De reden waarom Gods liefde niet kan worden ervaren is **zonde**: egoïsme, liegen, diefstal (illegaal downloaden), enz.

En als je eerlijk bent: **heb je wel eens zonde gedaan?**

Als je naar je geweten luistert, dan weet je direct het antwoord.

Zonde vernietigt in de eerste plaats de relatie tussen God en mensen. En het verbreekt ook menselijke relaties: Echtscheiding, burenruzies, conflicten op het werk/school, familieruzies, hatelijke reacties op social media, pesten...

KORTSLUITING...

Zonde en God gaan niet samen, dat veroorzaakt **kortsluiting**. Dat is de reden waarom Gods liefde niet door ons leven heen kan stromen.

'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.' Romeinen 3:23

Hoe kan deze kortsluiting worden opgeheven?

'Als wij onze zonden bekennen; is God zo trouw en rechtvaardig om ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden.'

1 Johannes 1:9

Als we vergeving hebben gevraagd zou het hypocriet zijn om door te blijven leven in een levensstijl waar God niet achterstaat. Dit zou betekenen dat we geen spijt hebben van onze zonden.

God vraagt daarom een keus van ons: afkeren van een zondige levensstijl en ons naar hem toekeren. Door deze keus wordt de kortsluiting opgeheven en kunnen we Gods liefde ervaren. Dat is wat bekering is. Dit betekent niet dat we nu allemaal wetjes en regeltjes moeten gaan navolgen, maar dat we in een 'liefdesrelatie' met God gaan leven.

'Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.' 1 Johannes 4:16

NIEUW LEVEN...

Als Gods liefde in ons blijft, is dat de "olie" waardoor ons leven soepel blijft draaien, vooral op relationeel gebied. Want dan zijn we in staat liefde te geven en anderen lief te hebben. God heeft Zijn liefde aan ons te bewezen door Zijn Zoon Jezus, in onze plaats, te veroordelen aan het kruis.